



“ Een mens is deel van het geheel wat wij het universum noemen. We ervaren onszelf, onze gedachten en gevoelens als iets dat afgescheiden is van de rest. Een soort optische illusie van het bewustzijn. Deze illusie is als een gevangenis voor ons, die ons opsluit binnen onze persoonlijke verlangens en onze affectie voor de paar personen die ons na staan. Het is onze taak onszelf te bevrijden door onze cirkel van compassie te vergroten en alle levende wezens en de gehele natuur in haar schoonheid te omarmen... De belangrijkste vraag waar de mensheid zich voor gesteld ziet is 'Is het universum een vriendelijke plek?' ”

Albert Einstein



7 vragen, 7 miljoen levens, 7 biljoen glimlachen

Lieve jij, degene die deze woorden leest.
Ik hou van jou. Dankje dat je er bent,
precies zoals je bent. Er wordt van jou
gehouden, precies zoals je bent. Er is
niets wat je moet doen, moet zijn of
moet worden om deze liefde te verdienen.
Je verdient deze liefde om jij jij bent. Je
bent een kind van het universum, perfect
imperfect bewust sterrenstof! Neem even
een moment om dit in te ademen.
Bewaar deze brief voor anderen en help
mee de liefde te verspreiden. Dankjewel.
Liefs, het universum

P.S. Ik ben zo vriendelijk als jij wilt
dat ik ben



Aan degene die deze woorden leest

Hier en nu

Planeet aarde'



Love & Truth

— PARTY —

Find Love, Happiness and Tools for Inner + Outer Change:

loveandtruthparty.org

Awakening Humanity in Loving Action